



# Kondorens himmelflugt

Colombia som outsider ved VM 2014

Kenneth McNeil & Mathias Ravn

## DEL 1

### VEJEN TIL BRASILIEN

*“... I modsætning til agenten, der deler hans fornavn, er verden, altså verdensmesterskabet, mere end nok for James Rodríguez...”*



## 1. I storebrors skygge

Det colombianske landshold har ikke en tradition for at præstere på den internationale scene. Kun fire gange er det lykkedes *La Fiebre Amarilla* at kvalificere sig til VM: 1962, 1990, 1994 og 1998. Fraregnet ottendedelsfinalen i 1990 er gruppespillet hver eneste gang blevet endestationen. Pointhøsten ved de fire slutrunder taler ligeledes sit tydelige sprog: 1, 3, 3 og 3. I perioder har landsholdet kunnet stille med en enkelt profil eller to, som har opnået individuel hæder på klubplan i Sydamerika eller Europa. I 90'erne snakkede man endda om en hel *Golden Generation*. Men som hold har Colombia endnu ikke fået det til at spille.

Derfor piner det colombianerne, når storebrødrene fra Brasilien vinder VM efter VM – fem i alt – mens Colombia ofte får ørerne i maskinen mod miniputnationer. Det er naturligvis ikke kun Seleçãos naboer, der ser op til Brasilien: Den disciplin mestres verden over. Til gengæld er det de færreste, der skal leve med konstant at traske rundt i skyggen af sambafodboldens fineste. De europæiske hold kan drømme om sandstranden Copacabana med den snert af fremmed mystik, som er den fremmede iagttager forundt. For Colombia er naboen anderledes nærværende: Objektet for misundelsen er ikke på et andet kontinent, men danser capoeira lige omme på den anden side af hegnet. Og stik imod den ædle kampsports forskrifter, så danser brasilianerne ikke for at få modparten til at se bedre ud. Naboerne har mødt hinanden 30 gange. Colombia har vundet fire opgør mod Brasiliens 18. De fire sejre repræsenterer lidt under hver sjette kamp. Og ikke nok med det: Sejrene er udelukkende kommet i venskabskampe og Copa America. *Los Cafeteros* har aldrig slået Brasilien i en VM-kvalifikationskamp. Der er ikke noget at sige til, hvis colombianerne lider af et mindreværdskompleks.

Det er da heller ikke Colombia, der er landsholdet, som er på alles læber forud for VM i Brasilien. De nævnes som mulige *outsiders*, hvis man lytter til de mest sagte jungletrommer dybest inde i fodboldjournalistikkens Amazonas, men colombianerne ignoreres af de fleste i fodboldens mainstream. Med

værterne fra Brasilien forholder det sig straks anderledes. Brasilien er i særdeleshed *the talk of the town*.

Det er der ikke så meget at sige til. Brazilianerne har mere *sex appeal* end de fleste kvalifikationspuljer tilsammen, og deres spillere er stjerner i de største europæiske ligaer. Europæiske fodboldkommentatorer kender allerede alt til David Luiz' bobbede manke, som har skaffet spasmageren det passende kælenavn "Sideshow Bob". De fleste sportsjournalister mener sikkert, at makkeren Thiago Silva er én af de bedste forsvarsspillere i verden. Og Luiz og Silva er bare toppen af isbjerget. De resterende ni spillere, der starter på banen for det brasilianske landshold, er, med en enkelt undtagelse, som hedder Fred og spiller i Fluminense, blandt de fremmeste eller de mest talentfulde spillere i international fodbold på deres respektive pladser.

Det samme kan man ikke sige om Colombia. Hvilke kommentatorer, der dækker fodbolden uden for Ligue 1, har hørt om David Ospina, målmanden, som er kåret som årets spiller i sin franske klub OGC Nice? Hvilke sportsjournalister kender Teófilo Gutiérrez, angriberen, som truede sine vrede holdkammerater med en paintballpistol, efter han fik rødt kort i en ligakamp i Argentina? Kernen af det colombianske landshold består af en række velkendte ansigter, der spiller europæisk fodbold på næstbedste parket. Men i periferien dukker mere ukendte navne op. Det er ikke Colombia, der tippes til at slippe fyrværkeriet løs på sandstrandene i Brasilien. Men alt det kan være ændret om fire ugers tid. Hvis José Pékermans tropper spiller op til deres bedste, kan de hurtigt smide deres mindreværds kompleks ud med spildevandet.

## **Om Slagterne fra Bilbao**

**Andoni Goikoetxea Olaskoaga**, eller Goiko blandt venner, spillede i løbet af sin lange karriere i primært Athletic Bilbao mere end 300 kampe i Primera División og fornemme 39 kampe for det spanske landshold. Alligevel er baskeren med jernkæben primært kendt for en række benbrækkende tacklinger på nogle af verdens bedste fodboldspillere. Særligt én af slagsen bagfra mod Diego Maradona i en ligakamp mellem FC Barcelona og Athletic Bilbao den 24. september 1983 står den dag i dag indprentet på de fleste fodboldkenderes nethinde. Den argentinske driblekonge brækkede sin venstre ankel og fik næsten smadret karrieren. Goikoetxea fik tilnavnet Slagteren fra Bilbao.

**Slagterne fra Bilbao** er et forlag stiftet i juni 2014. Vi forfatter fodboldsingler med fokus på den spændende, aktuelle historie – med alt lige fra store trends til små anekdoter – fra fortidens, nutidens og fremtidens fodboldverden. Vi er interesserede i at formidle materiale til en fodboldjournalistik, der er mere end kamppreferater og spillerinterviews. Hér er historiske strømninger og taktiske overvejelser ikke bare det ekstra stjernedrys, men selve bunden for en analyse, der medtænker flere dynamikker end spillerform, formation og placering i tabellen. Vi vil ikke nøjes med at svare på hvad, hvem og hvor, men stræber efter at nærme os et hvorfor. Og så er det vores mål at være komplet kompromisløse og tackle bolden, eller spilleren, fra alle vinkler og kanter – ligesom benbrækkeren fra Baskerlandet.

## Kolofon

Kondorens himmelflugt:

Colombia som outsider ved VM 2014

Kenneth McNeil & Mathias Ravn

© Slagterne fra Bilbao 2014

Korrektur: Kenneth McNeil

Forside: Marcus Marritt

Kapitelforsider: Kenneth McNeil

Layout: Slagterne fra Bilbao

ePub-formatering: Belinda Grasnick

Distribution: Slagterne fra Bilbao

Udgivet juni 2014

[www.slagternefrabilbao.dk](http://www.slagternefrabilbao.dk)

[hallo@slagternefrabilbao.dk](mailto:hallo@slagternefrabilbao.dk)



Tak fordi du læste den første del af *Kondorens himmelflugt: Colombia som outsider ved VM 2014*.

Er du interesseret i at læse mere? Så kan du købe resten [hér](#).